

# KINDERZONDAGSBRIEF

Nr 13 - 26-7-2020

Hallo allemaal,

Deze zondag is de vierde van een blok met verhalen over Salomo. We lezen hoe Salomo koning wordt, dat hij een wijze koning is, en dat hij de tempel voor God bouwt. We hebben in dit blok ook een wijsheidstekst uit het bijbelboek Prediker gelezen. Op deze zondag staat 1 Koningen 6:1-38 centraal: koning Salomo bouwt de tempel voor God.

Wij willen jullie uitdagen een tempel te bouwen! In deze kinderzondagsbrief vinden jullie tips voor het bouwen. Maak er een of meerdere foto's van en stuur deze naar [jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl](mailto:jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl). Voor alle inzendingen ligt er een kleinigheidje klaar, dus vermeld in je mail ook graag je naam en adres. (binnen 2 weken worden de kleinigheden bij je thuisgebracht)

Veel lees-, knutsel- en bouwplezier,

Het Jeugdteam

## Salomo bouwt de tempel

### GEBED

Goede God,  
We zijn vandaag in uw huis, de kerk.  
De kerk is een plaats  
waar we U kunnen ontmoeten.  
We willen U graag ontmoeten.  
Meer van U horen.  
Meer over U leren.  
Daarom zijn we graag in uw huis.  
Wilt U hier bij ons zijn?  
Amen.

## 12. OM TE ZINGEN



Zing met elkaar *Samen (Kijk daar, een metselaar)*  
(Elly & Rikkert).

### BIJBELVERHAAL

*Bij 1 Koningen 5:15-6:38*



#### Ga je mee op reis?

Dit verhaal begint in de bergen van Libanon. Die bergen zijn zo hoog dat er soms zelfs sneeuw ligt. Er groeien bijzondere bomen. Cederbomen. Ze groeien langzaam, maar ze worden heel hoog.

Er werken zoals altijd veel houthakkers in het cederbos. Cederhout is sterk, en er worden mooie dingen van gemaakt.

Maar vandaag is er iets bijzonders aan de hand. Er zijn niet alleen houthakkers uit de buurt aan het werk. Nee, sommigen komen helemaal uit Israël.

De houthakkers hakken de allermooiste bomen om. Ze zagen de takken eraf, en daarna laten ze de stammen van de berg rollen: rommel-de-bommel-de PLONS... in de rivier. De boomstammen worden met touwen aan elkaar vastgemaakt als vloten. En dan drijven ze weg, naar een heel bijzondere plek. Ga je mee op reis?

De bomen drijven over de rivier, naar de zee. De golven duwen de stammen steeds verder, tot ze in een ander land komen: Israël. Waar gaan de bomen toch heen? Sterke mannen trekken de boomstammen aan land en de stammen worden op grote karren geladen. Daar gaan ze. Over de wegen, door de heuvels. Helemaal naar de stad Jeruzalem.

We rijden de stad in, een berg op, tot vlak bij een groot gebouw. Het gebouw is nog niet af. Dit is de plek waar we moeten zijn. Koning Salomo bouwt hier een huis voor God: de tempel.

Kijk, daar is Salomo zelf! Hij kijkt blij naar de cederbomen en hij wijst waar ze heen moeten. De ceders mogen van de karren af. Sterke mannen zagen de bomen in planken. Salomo loopt de tempel in. De mannen dragen de cederplanken achter hem aan. Wat is het mooi binnen! Overal zit cederhout tegen de muren. Kunstenaars snijden tekeningen in het hout: een engel, een palmboom, een bloem.

Waar zouden onze cederplanken komen?

Salomo zegt tegen de bouwers:

'Ik wil dat jullie daarachter een nieuwe kamer maken met deze cederplanken.'

Hij gaat zachter praten:

'In deze kamer komt... de heilige kist.'

De heilige kist met de tien regels van God erin! De regels die Mozes in de woestijn van God heeft gekregen... De bouwers worden er stil van.

'Er komen twee gouden engelenbeelden in de kamer van vijf meter hoog,' gaat Salomo verder, 'ze beschermen de kist met hun vleugels.'

Over de cederplanken doen we een laagje goud. Aan alles moet je kunnen zien dat dit de meest bijzondere kamer is van de hele tempel. Het wordt de allerheiligste plek!

Salomo kijkt tevreden rond en hij zegt:

'De tempel wordt precies zoals ik hem heb bedoeld: een prachtig huis voor God!'

En de cederbomen uit Libanon? Die zijn eindelijk aan het einde van hun reis gekomen. Ze komen in de belangrijkste kamer van de tempel, blinkend van het goud, vlak bij de stenen platen met de tien belangrijke regels van God. Vlak bij de heilige kist.

Dat is nog eens bijzonder!

## OM TE BOUWEN

Stuur je foto's van je eigen gemaakte tempel naar  
jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

### Bouw de tempel

Salomo bouwt de tempel. De kinderen bouwen de tempel na.

#### Wat heb je nodig?

- Duplo, Kapla, een blokkendoos, Lego, Knexx, Clicks of ander constructiespeelgoed

### Tips



- Van speelmais kun je ook een tempel bouwen.
- De kinderen kunnen ook zelf bedenken hoe zij een tempel voor God zouden bouwen.

## Om te knutselen

### God woont in de tempel

God belooft in de tempel te gaan wonen. Met dit proefje ontdekken de kinderen dat iets er wél kan zijn zonder dat je het ziet.

#### Wat heb je nodig?

- een glazen potje met een deksel
- een munt
- wit papier
- water
- een gieter of een maatbeker

#### Aan de slag:

- Leg het witte papier voor je neer en leg het muntstuk erop.  
*Het muntje staat voor God.*

- Zet het potje zonder deksel op de munt.

*Het potje staat voor de tempel van God.*

- Vul het potje met water en doe het deksel erop.

*De tempel is gebouwd en klaar. God gaat er wonen.*

- Zie je de munt nog? Is de munt weg of is hij er toch?

#### Uitleg

De lichtstralen worden op de grens tussen water en lucht gebroken. Ze veranderen van richting. De stralen die de munt weerkaatst, bereiken je ogen niet meer.



### WAT HEB JE NODIG?

- EEN GLAZEN POTJE MET EEN DEKSEL • EEN MUNT
- WIT PAPIER • WATER • EEN GIETER OF EEN MAATBEKER





## **14. ZEGEN**

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is een wens die vaak aan het einde van de kerkdienst wordt uitgesproken. En die zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

**'De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.'**

**Numeri 6:24-25**

Volgende week: Maak je geen zorgen